

Hallo groep 8!

Leuk dat je erover nadenkt om naar Sorghvliet te gaan! Sorghvliet is een leuke school, waar iedereen op een gezellige manier met elkaar omgaat.

De docenten zijn geweldig en iedereen hoort erbij, wij vieren namelijk ook Paarse Vrijdag en andere belangrijke feesten met elkaar. Wij zijn een christelijke school, maar dat betekent niet dat je christelijk moet zijn.

Sorghvliet is een categoriaal gymnasium, dit houdt in dat je ook Latijn en Grieks leert. Deze vakken zijn een goede basis voor een vervolgstudie. Ieder lesuur duurt 45 minuten en wij hebben vijf toetsweken per jaar. Allemaal vóór de vakantie, dan kun je in de vakantie lekker uitrusten. We hebben ook leuke naschoolse activiteiten zoals de schaakclub, het schoolorkest, een toneelgroep en Lego League.

In de eerste klas begin je het jaar met een introductieweek. Tijdens deze week doe je allemaal leuke activiteiten en leer je je klas en je mentor goed kennen. Je mentor geeft tijdens deze week ook uitleg over alles wat je moet weten over de school. Dit doet hij/zij samen met de leerlingmentoren. Je kunt altijd naar hen toe gaan als je vragen hebt. Later ga je samen met de andere eerste klassen op brugklaskamp waar je elkaar nog beter leert kennen!

Het allerleukste aan Sorghvliet vinden wij dat je heel snel en gemakkelijk vrienden en vriendinnen maakt. Ook word je op school goed begeleid, dat is erg fijn, vooral als je nieuw bent op school.

Dus kies slim, kies Sorghvliet!

Tom & Alex (klas 1)



Sorghvliet persoonlijk

Sorghvliet is een kleine school. Je voelt je snel thuis en kent zo iedereen.

Elke klas heeft een mentor. Dit is een leraar die jou helpt met plannen en het maken van je huiswerk. Natuurlijk heb je ook gezellige klassenuitjes met je mentor naar het strand en vier je Sinterklaas.

Brugklaskamp

Na de herfstvakantie ga je met alle leerlingen uit klas 1 op brugklaskamp. Je doet samen spelletjes, maakt spannende speurtochten en leert zo al je klasgenoten en heel veel docenten goed kennen.

Voor leerlingen door leerlingen

Alle leerlingen uit klas 1 en 2 hebben behalve een mentor (die ook docent is), twee hulpmentoren. Zij zitten in klas 5 en weten dus al heel veel van de school. Je kunt aan hen van alles vragen, want zij staan voor je klaar.

Als je moeite hebt met een bepaald vak, dan zijn er bovenbouwers die je bijles kunnen geven.

Het gebeurt niet vaak, maar soms is er ruzie tussen leerlingen. Om te zorgen dat je zo'n ruzie goed uitpraat, hebben wij leerlingbemiddelaars. Dit zijn ook leerlingen uit de bovenbouw.

Extra begeleiding

Heb je meer steun nodig bij het maken van je huiswerk, dan hebben wij een huiswerkklas. Hier kun je je huiswerk maken en hulp vragen bij het maken van een planning en je kunt je ook laten overhoren.

Ben je dyslectisch? Natuurlijk zorgen wij voor goede begeleiding door onze remedial teacher.





**WE LEREN ELKAAR
ERVOOR TE ZORGEN DAT
IEDEREEN ZICH BIJ ONS
THUIS VOELT**



"Bij ons op school heb je iedere week een mentoruur. Je mentor vertelt tijdens deze uren veel over hoe het op school allemaal werkt, waar doet ook vaak leuke dingen zoals spelletjes, om elkaar beter te leren kennen. Ook kun je één op één gesprekjes plannen met je mentor. Tijdens deze gesprekken mag je het hebben over dingen die je nog moeilijk vindt, waar het kan ook juist over hele leuke dingen gaan."

Lotus (klas 1)

Een school voor iedereen

Wij zijn een christelijke school met een regenboogvlag. We zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt en dat niemand wordt buitengesloten. Iedereen is bij ons van harte welkom.

Elke dag beginnen wij met het lezen van een kort gedeelte uit de bijbel volgens het bijbelrooster. Dit rooster wordt gemaakt door de docent godsdienst. Hij kiest een bijbelgedeelte uit en maakt daar een uitleg bij, vaak met behulp van muziek of een

gedicht of een uitspraak van een beroemd persoon zoals Mandela. De docent leest voor of laat dit doen door een leerling. Soms is het onderwerp zo interessant, dat de klas er met de leraar nog kort over napraat.

Tijdens de lessen godsdienst maak je kennis met alle wereldgodsdiensten. In klas 2 ga je met je klasgenoten op bezoek bij een kerk, moskee, synagoge en een hindoeïetempel. We staan open voor alle religies.

Voor de kerstvakantie begint, sluiten we met elkaar het jaar af in de kerk. Er vindt dan een muzikale wijding plaats en we staan nog even samen stil bij bijzondere momenten.

We zijn er trots op dat we een Gender and Sexuality Alliance (GSA) hebben op Sorghvliet. De leerlingen uit deze groep zorgen ervoor dat wij op school praten over seksuele geaardheid. Zij organiseren een aantal activiteiten om duidelijk te maken dat op Sorghvliet iedereen ertoe doet.



Welkom op het gymnasium

Een gymnasiumdiploma is echt wat anders dan een gewoon vwo-diploma. Allereerst natuurlijk omdat je veel over Romeinen en Grieken en hun talen leert. Maar ook bij de andere vakken bieden we je meer dan het normale vwo-programma. Sorghvlieters halen gemiddeld dan ook veel hogere cijfers dan vwo-leerlingen. Je kunt bijvoorbeeld meedoen met Cambridge Engels. Je gaat op bezoek bij de TU Delft, maakt kennis met de wereld van Binnenlandse Zaken en Financiën, er komen sprekers op school, je snuffelt in bedrijven, ziekenhuizen en bij advocaten. Zo wordt leren veel boeiender.

Gymnasium plus

Voor wie? Als je heel goede cijfers haalt in klas 1, dan krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan het gymplus-programma dat start in klas 2. Of je op die uitnodiging ingaat, beslis je zelf. Misschien scoor je hoog en ben je tevreden zonder extra's. Ook prima.

Vanaf klas 4 kun je ook meedoen aan universitaire programma's. Wat kun je zoal doen?

Keuzevakken volgen in de bovenbouw (én eindexamen doen): filosofie, kunstvak, bedrijfseconomie of wiskunde D.

Chinees leren (en straks eindexamen doen): twee uur per week vanaf klas 2

Dit kan vanaf klas 4:

Extra vakken kiezen (ook als ze niet meer in je rooster passen).

- Meedoen met Olympiades.
- Meedoen aan selectieprocedures voor Junior Med School in Rotterdam, Pre-University in Leiden of Delft
- Internationale taalexamens doen (Cambridge, DELF en Goethe).
- Zelf met een initiatief komen (waar we altijd voor open staan).





**HOUD JE VAN EXTRA
UITDAGING? DAN IS HET
GYMPLUS-PROGRAMMA
IETS VOOR JOU!**

**JE LEERT ONDERZOEKEN,
SAMENWERKEN EN
CREATIEF DENKEN**





Onderzoek je wereld

Praktisch alle Sorghvlieters gaan naar de universiteit en daar moet je goed op voorbereid zijn. Al vanaf de eerste klas begin je met zelfstandig onderzoek.

Je hebt hier vast al wat over geleerd in groep 8. Door deze onderzoekswerkgroepen (owg's) leer je ontwerpen, samenwerken, creatief denken, plannen en presenteren. Stapje voor stapje leer je steeds meer onderzoeksvaardigheden op de juiste manier in te zetten. Zo word je goed voorbereid op de toekomst!

In de eerste klas voer je jouw eerste onderzoek uit. Je gaat je verdiepen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en leert hoe je een onderzoek opzet en op een juiste manier met informatiebronnen omgaat. Ook maak je een excursie naar Blijdorp waar je onder leiding van je biologiedocent

onderzoek doet naar het gedrag bij dieren. In klas 2 ontwerp je samen met een groepje klasgenoten een waterinstallatie die je ook moet verkopen aan je ouders die komen kijken.

Wedstrijden

We doen altijd mee aan de kangoeroewedstrijden voor wiskunde en aan Olympiades voor scheikunde, wiskunde, biologie en natuurkunde. We winnen ook vaak prijzen. Sorghvliet doet ook mee aan de Lego League Challenge. Als je dit al kent van je basisschool, dan is dat helemaal leuk. Alle eersteklassers kunnen zich aanmelden om in een team hun eigen robot te ontwerpen. Deze robots moeten missies kunnen uitvoeren in wedstrijden tegen andere scholen. Kom jij het Lego-team versterken?



De klassieken in de wereld

De Romeinen hebben veel invloed gehad op Europa. Je kunt dat nu nog goed merken. Op Sorghvliet leer je daar veel over bij de lessen Latijn die wij geven vanaf klas 1. Je leert de taal die de Romeinen spraken niet zelf spreken, maar wel vertalen. Zo maak je ook kennis met de cultuur. Je docent leest ook spannende mythen voor waarin goden en helden allerlei avonturen beleven.

Latijn is geen gemakkelijk vak. Je hersens moeten flink aan het werk om de taal goed te leren.

Wat heb je eigenlijk aan Latijn?

Je leert goed nadenken en nauwkeurig werken. Verder helpen de verhalen over de keizers en andere belangrijke mensen je ook om onze eigen wereld beter te begrijpen.

In klas 2 krijg je er Grieks bij. Om deze taal te kunnen lezen, moet je eerst het alfabet leren, want in het Grieks gebruik je andere letters dan bij de letters van ons alfabet.

In het begin kost dat even moeite, maar je raakt er al snel aan gewend. Bij Grieks leer je over het leven van de Grieken. Je hoort verhalen over dappere helden als Ajax en Heracles en je hoort je docent vertellen over de ideeën die de Grieken

hadden over filosofie en politiek. De Grieken dachten toen ook al na over leven en dood, democratie en vreemdelingen.

De Grieken waren ook heel goed in het maken van prachtige beelden die je nog in veel musea kunt zien.

Wist je trouwens dat 'Niké' de Griekse godin van de overwinning was? Leuk om te weten waar de naam van je sportschoenen vandaan komt!

Rome

Elk jaar gaan de leerlingen van klas 5 naar Rome: de reis waar iedereen naar uitkijkt. Afgelopen schooljaar was het eindelijk de beurt aan Charlotte, zij zit nu in klas 6 en wil jullie er graag iets over vertellen.

'Natuurlijk heb je na het vijf jaar volgen van het vak Latijn of Grieks al veel kennis over de oude Romeinen, maar dit is nog niet genoeg. Je wilt je namelijk zo goed mogelijk voorbereiden op deze toffe reis. Je krijgt les over de Romeinse cultuur, maakt een presentatie over een specifiek onderwerp over de cultuur en presenteert die aan je klasgenoten. Verder volg je een les Italiaans. Hierna kun je, bomvol met kennis, eindelijk naar Rome.





In Rome heb je een druk programma. Je gaat met je groep en de docenten vroeg op pad, zodat je de hele dag de tijd hebt om allerlei mooie dingen te zien en te doen. Er ontstaan in Rome altijd veel nieuwe vriendschappen tussen leerlingen. Ook bouw je een leuke band op met de docenten die meegaan.

Charlotte (klas 6)



Je bezoekt kerken en fonteynen, musea, het Forum Romanum, de Palatijn, Vaticaanstad en het Colosseum. Het is erg gaaf om de ruïnes te zien van gebouwen waar jij over geleerd hebt hoe deze er vroeger uitzagen. Zo kun je bijvoorbeeld aan één paal op het Forum Romanum zien bij welke tempel deze vroeger hoorde, of kun je aan de vorm van een plein zien welk gebouw er vroeger bovenop gestaan heeft.

Elke dag heb je vrij om te lunchen met je groepje. Je kunt zelf kiezen waar je gaat eten. Rond 15:00 uur ben je klaar met het programma, en heb je tot de verzameltijd voor het avondeten (rond 18:00) vrije tijd om met vrienden te gaan shoppen in de Sephora, terug te gaan naar het hotel, de lekkerste tiramisu uit te proberen, etc! Na het avondeten komt de hele jaarlaag samen op een afgesproken plein. Hierna loop je weer terug naar het hotel en na zo'n 30.000 stappen op de dag gezet te hebben, is een lekker bed een ware beloning.

Nadat je bijgekomen bent, besef je pas hoeveel je hebt overgehouden aan de reis. Niet alleen een bruin kleurtje in je gezicht, maar ook met nieuwe vriendschappen kom je thuis. Je hebt alles in Rome gezien en er nog meer over geleerd. Al die voorbereidingen zijn het zeker waard!

Sorghvliet in cijfers

813 LEERLINGEN

Velen leer je snel kennen, al lijkt dat nu onmogelijk.



5 TOETSWEKEN

3 LOKALEN MET EEN SCHUIFPUI

7 SOORTEN BROODJES

Elke week een paninidag in onze gezonde schoolkantine.



863

CHROMEBOOKS IN GEBRUIK

Alle leerlingen werken hier met een chromebook.

Je kunt die bestellen via school; je mag ook je eigen laptop meenemen.



1 SURVIVAL VOOR KLAS 3

32 LOKALEN



2 STUDIERUIMTES

1 WERKWEEK VOOR EERSTEKLIASSERS

1 ROMEREIS

Als je in klas 5 zit, ga je naar Rome!



2 REIZEN IN KLAS 4

Je gaat in klas 4 misschien wel naar Parijs, of Berlijn. Zo ontdek je de wereld en maak je kennis met andere culturen.

De wereld rond

Andere landen en culturen zijn steeds belangrijker.
Misschien studeer jij straks in het buitenland, zit je in het Europees Parlement of handel je met een land in Azië.



**OP SORGHVLIET GA
JE VAAK DE GRENS
OVER, LETTERLIJK ÉN
FIGUURLIJK**

Wereldtalen

Frans, Duits en Engels krijg je vanaf klas 1 op hoog niveau. Veel docenten zijn native speaker (ze geven les in hun moedertaal). Je leert niet alleen de taal, maar ook over tradities, gewoontes, politiek en feesten.

Cambridge Engels

Je leert spreken, debatteren, presenteren, schrijven en luisteren. In de vijfde klas doe je examen voor het Cambridge Certificate of Advanced English. Heelhandig op universiteiten in het buitenland én in Nederland.

DELFRans

Frans is belangrijk als je op een Franse camping een plaatsje wilt reserveren, maar ook als je diplomaat wilt worden. In klas 4 ga je met een groepje naar speciale Franse winkels in de buurt van de school om te winkelen. Je moet dan wel Frans praten!

Kies je Frans in de bovenbouw, dan neem je deel aan het internationaal erkende DELF-examen. Fijn om vloeiend Frans te kunnen spreken.

Goethe Duits

De taal van onze oosterburen is een belangrijke taal in de zakenwereld. Met Duits in je vakkenpakket wordt de arbeidsmarkt zelfs zes keer groter! Op Sorghvliet leer je Duits al vanaf klas 1. Je hebt dan een jaar voorsprong ten opzichte van andere scholen. Op de 'Duitse markt', onze eigen vakantiebeurs, 'verkoop' je samen met alle eersteklassers in de aula enthousiast je reis naar Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. In klas 5 staan de examens van het Goethe-Institut op het



programma. Een diploma van het Goethe-Institut staat goed op je curriculum vitae.

Chinees als extra vak

Kun je nog een taal aan naast de moderne talen en Grieks en Latijn? En heb je aan het einde van klas 1 een 8 gemiddeld? Dan mag je vanaf klas 2 lessen Chinese taal en cultuur volgen én in klas 6 examen Chinees doen. Je krijgt les van een sinoloog en leert verschillende karakters onderscheiden.

Reis de wereld rond

Leer je bewegen in een wereld die niet de jouwe is. Op Sorghvliet willen we dat je kennismaat met andere culturen, talen en leeftijdgenoten. In Klas 4 ga je bijvoorbeeld op reis naar Berlijn, Parijs of naar Newcastle.



Talenten ontdekken



Creatief met geluid en licht

Zonder geluid en licht geen voorstelling. Heb je interesse in techniek, meld je dan aan bij ons techniekteam. Zo help je om van elke voorstelling een succes te maken.



Musical en Toneel

Musicals zijn hoogtepunten in ons toneelleven. We voerden al vele beroemde stukken op: 'Het Koekeksjong' naar het boek Matilda van Roald Dahl en 'Mama Mia'. Vorig jaar konden we genieten van 'Iets met een appel en een paard'. Een bewerking van de Ilias van Homerus. De hele school was omgetoverd in één groot theater. Een groot succes!

Als je van acteren en zingen houdt, kun je meedoen. Er is voor ieder wat wils: als je liever creatief bezig bent áchter de schermen kun je ook helpen bij de decorbouw, het ontwerpen van kostuums en make-up. Je kunt je ook aansluiten bij het licht- en geluidsteam.



Schoolorkest

Speel je een blaas- of strijkinstrument of de piano? Dan is het schoolorkest iets voor jou! Wekelijks repeteer je klassieke en moderne stukken voor de kerstwijding, toneel, musical of de jaarlijkse muziekavond. Ook gaan we samen naar het 'Orkestival', een groots muzikfestijn waar schoolorkesten uit heel Nederland aan meedoen.

Dramalessen

In klas 2 en 3 krijg je lessen drama in je rooster. Je leert tijdens de lessen improviseren, acteren, zingen en dansen. Zo ontdek je vast en zeker hoeveel talent je hebt. Iedereen mag auditie doen voor musicals en toneelvoorstellingen.



Theatervoorstelling

Elk leerjaar gaat minstens één keer per jaar naar een theatervoorstelling in de Koninklijke Schouwburg of Theater aan het Spui. Vaak komen de acteurs een week voor de voorstelling naar school en geven zij een workshop. De leerlingen zijn dan goed voorbereid.

Muziekavond

Probeer op tijd een plaatsje te bemachtigen voor onze muziekavond, want die is razend populair. Bespeel je een instrument, kun je zingen, wil je rappen? Doe dan mee.

DOE MEE AAN EEN VAN ONZE DEBATWEDSTRIJDEN



Debat en Model United Nations

Word je lid van onze debatclub, dan volg je een opleiding van het Nederlands Debatinstituut. We houden debatwedstrijden op Sorghvliet en doen mee aan het Jongeren Lagerhuis en het Intergymnasiaal Debattoernooi. Je kunt ook meedoen aan de Model United Nations (MUN's) die door de gymnasia in Nederland georganiseerd worden.

Moot Court

In klas 5 heb je de kans om aan de Internationale Moot Court deel te nemen. Met leerlingen uit verschillende landen speel je een internationale rechtszaak na. Je hebt de unieke kans om in de rol van aanklager en verdediger te kruipen en in de wereld van mensenrechten en internationaal recht te duiken.





Thaleia

Ook dit jaar vast weer een hoogtepunt: Thaleia, het theaterkamp voor en door Sorghvlieters. Je kiest zelf je workshop: zingen, theatersport, dansen, film of muziek maken. Tijdens de reünie mag je laten zien wat je kunt.

Kunstmuseum

Wat fijn dat onze school aan de overkant van het Kunstmuseum staat. We hoeven alleen maar de zebra over te steken dus we komen er vaak en bekijken dan met onze docenten kunst een mooie tentoonstelling.

Digitale wereld





Alle leerlingen op Sorghvliet hebben een chromebook. Je gebruikt deze in de klas en thuis. Je kunt zelfs wiskundesommen maken en mooie grafieken tekenen. Ook het leren van woordjes Frans of Duits en ook voor Latijn kun je heel gemakkelijk doen op een chromebook.

We zijn wel blij dat we voor alle vakken ook boeken hebben en dat onze enthousiaste leraren graag

mooie verhalen vertellen over hun vak. Je zit op Sorghvliet dus niet de hele dag achter een schermje.

In veel lokalen hangen de modernste smartboards waar de leraar tijdens de les opschrijft, maar ook van alles op kan projecteren.

**ALLE LEERLINGEN
HEBBEN EEN
CHROMEBOOK**

Sorghvliet sportief

**ER IS EEN
SPORT VOOR
IEDEREEN**

Sportkampen en toernooien

Houd je van tennis, dan doe je mee aan het tennistoernooi. Wie er zin in heeft, stort zich in de volleybal- en basketbalcompetities tussen de Haagse scholen. Ben je meer een watersporter? Geef je dan op voor het zeilkamp dat aan het einde van het schooljaar plaatsvindt. Wil je leren skiën of snowboarden? In februari gaan we op skikamp met een grote groep leerlingen.

Bijzondere sporten

Tijdens de gymlessen ga je niet alleen voetballen of hockeyen, maar maak je ook kennis met minder bekende sporten, zoals: golf, surfen, klimmen of fitness.

Survivalen in de Ardennen

In klas 3 ga je op survivalkamp in de Ardennen. Je beklimt een hoge rots en je leert abseilen. Je racet door de heuvels op een mountainbike en je bouwt met je groep een vlot waarmee je de rivier op gaat. Op Sorghvliet organiseren we veel sportactiviteiten. Sommige zijn voor iedereen, maar we vinden het ook belangrijk dat je kunt kiezen.





Sport- en cultuurdagen

Het allerleukste van het jaar zijn onze sport- en cultuurdagen waar leerlingen de strijd aangaan voor de begeerde beker: de beste klas van Sorghvliet. Je kunt met je klassenteams aan veel verschillende sporten meedoen, zoals hockey, voetbal, handbal en volleybal. We zijn met de hele school in een heel grote sporthal en alle leerjaren en de docenten doen mee. De volgende dag zijn er diverse andere competities zoals tafeltennis, badminton, schaak en sport X (deze is een verrassing). Behalve met sporten kun je met je klas punten verdienen voor de mooiste taart, het mooiste gedicht en met het grappigste en leukste toneelstukje. We sluiten deze dagen altijd af met een knalfeest waar de winnaar van de Sport- en cultuurdagen bekend gemaakt wordt.

In klas 3 ga je op survival. Dit is een kamp in de Ardennen waar je in een grote tent slaapt en veel survivalactiviteiten doet. De activiteiten op het survivalkamp bestaan uit mountainbiken, hiken, ziplinen, group challenges en een groot klimparcours. 's Avonds maak je een wandeling of ga je gezellig bij het kampvuur zitten en liedjes zingen.

Oscar (klas 3)

Wil je ook eens neuzen in de wereld die Sorghvliet heet?

Open huis

Zaterdag 15 maart 2025, 09:00 - 12:30 uur

De school bruist. Er zijn lesjes, er is debat, er is musical, er zijn proefjes. Kom kijken en genieten! Leerlingen uit klas 1 en 2 leiden je rond!

Voorlichtingsavond ouders

Donderdag 13 maart 2025, 19:30 - 21:30 uur

Deze avond is speciaal voor ouders. We vertellen u deze avond graag van alles over onze begeleiding, onze ideeën, over onderwijs en nog veel meer.

Mentoren, docenten, leerlingen en de schoolleiding staan klaar om uw vragen te beantwoorden.



